

Centrum De Vlinder

Urb. Espartal LT D8
Sector D
8670-119 EspartalAljezur
Portugal
Tel: 00351 282995498
Skype: espartald8
www.centrumdevlinder.nl

Nieuwsbrief

Centrum De Vlinder

JAARGANG 7, NR. 1

MEI 2012

Lieve mensen,

Een Voorjaars Nieuwsbrief. In Portugal is het voorjaar al volop aanwezig. Na een lange zonnige droge winter nu een aantal weken met veel regen. Alle bomen, planten, bloemen groeien en bloeien dat het lieve lust is. Als ik wandel of fiets voel ik mij in het paradijs. Zo wonderschoon. Onze tuin is prachtig met veel kleur, de eerste vijg is ontsproten, druivenranken die gaan groeien, bloempjes in de olijfbom. In maart zijn we 10 dagen in Nederland geweest met de familie van Roel een weekend op ons geboorte eiland Terschelling. Het was weer een reuze gezellig weekend. Altijd weer erg fijn om onze kinderen en kleinkinderen en een aantal vrienden te ontmoeten.

Niet alleen het oog maar ook het landschap is de spiegel van de ziel. De vogels. Veel aalscholvers in de rivier deze winter. Vorige maand een aantal dagen arenden met jongen zwevend boven onze terrassen en de rivier. Nu de zwaluwen, bijeneters, ijsvogels en bij Alvor veel roze flamingo's. Zo mooi om te kijken naar de vogels die opstijgen met achterloos gemak. Het zweven met minieme vleugelslag. Het duiken in scherpe hoeken om het plezier van de onverwachte wending. Het optornen tegen de wind, en zijwaarts glijden. Het klimmen tot stilstand. Of lopen langs de vloedlijn. Het geluid waarmee de golven breken. Het is lopen op lichte voeten. Overweldigd worden door de ruimte die je met het oog kunt bestrijken. Van alle kanten dringt het blauw van de zee en de hemel zich aan je op. Soms gloeit een bepaalde lichtval nog dagenlang na in je hoofd. Of zoals gisteravond, kijken naar de vormen van de wolken die iedere minuut veranderen.

Over het jaar 2012-05-0

Waar ik ook heel blij van werd dat ik op 7 maart in de Schuilkerk de Hoop in Diemen bij een meditatie concert van Marion en Rogier ben geweest. Rogier met zijn eigen muziek sessie. De channeling vertelde Marion over de op handen zijnde verandering en zij gaf ons aanwijzingen die ons

kunnen helpen bij het bepalen van onze richting in het leven en het steun geven bij het maken van keuzes. De meditatie na de channeling integreerde deze kennis in ons bewustzijn. De klanken tijdens de meditatie werden aangereikt door de entiteiten en energieën die zich bij Marion en Rogier tonen. Ook ontmoette ik bij deze sessie een aantal bekenden van de groep die hier bij ons in Portugal zijn geweest en enkelen die ik had ontmoet bij mijn Engelen workshop.

Ik las in een tijdschrift dat op 6 juni 2012 het belangrijk is om je te verzamelen met een aantal mensen op krachtplekken op de aarde. Het idee is om op 6 juni samen te komen op krachtplekken om het netwerk te herstellen. Als mensen samenkomen op die plekken is het goed om je hart te openen, je wordt gevoeliger en je gaat de diepere onderstromen van de aarde voelen. Die dag vindt namelijk een Venus transit plaats, de planeet Venus schuift tussen de zon en de aarde in. Maya expert Peter Toonen zegt dat op 6 juni Venus op een lijn staat met de zon en de maan, maar ook met een belangrijke ster van het sterrenstelsel, de Pleiaden, het middelpunt van het Melkweg stelsel. Deze waarneming komt slechts eens in de 26.000 jaar voor. De verschuiving van Venus is een uitnodiging van de kosmos om de vrede aan te gaan. Het Domplein in Utrecht is een oude plek, een centrale grote krachtplek. Ook Marion en Rogier geven op die avond weer een meditatie/channeling in Diemen, Een goede plek om naar toe te gaan. (www.maylicht.nl).

Boeken, aanbevolen boeken om te lezen

"Haagse Hakken", geschreven door Neeke

Allereerst wil ik laten weten dat ik ontzettend trots op haar ben. Ze heeft het afgelopen jaar naast werk, heel veel interviews afgenomen en uitgewerkt. Samen met Bas, Lidewij en Marius. Het boek ligt vanaf 1 mei in de boekwinkels.

*"Het geluk
ontmoeten
als je een
blauwe
vlinder
tegenkomt"*

Haagse Hakken gaat over succesvolle vrouwen in de Nederlandse politiek. In Haagse Hakken spreken ruim dertig bekende vrouwelijke politica die het toneel sierden zich uit. Interessant om te lezen, over onder andere hun kindertijd, karakter, kennis, kunde, kansen, keuzes en kerels.

Boek van Sharon MacErlane: Een oproep van de Grootmoeders werken met het Net van Licht. De grote raad van Grootmoeders.

Een groep oudere wijze vrouwen, die alle culturen en rassen vertegenwoordigen, is de naar de aarde gekomen om de energieën van yin en yang te herstellen. Om de aarde stabiel te houden in deze van verandering geven de Grootmoeders ons het Net van Licht. De tijd van verandering op aarde zoals voorspeld in oude leerstellingen is aangebroken. De Grootmoeders vragen en leren ons met dit Net van Licht te werken en het verder te versterken. Zij helpen ons om hun boodschap te leven, waarvoor ze ons onder andere meditaties en visualisaties aanreiken. Zij vragen ons om vanuit ons hart te geven en met het Net van Licht te werken voor jezelf en in het belang van alles wat leeft. Zie ook www.degrootmoedersspreken.nl.

Boek, Stadverlichting van Kris&Tijn Touben

Verander de wereld vanuit je huiskamer. In Nederland zijn er al vele huiskamer sessies. Mensen die stil kunnen zijn hebben effect op hun omgeving. Zij brengen harmonie en flow. Er is bekend dat als er in steden regelmatig wordt gemediteerd dan is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn er minder verkeersongevallen. Als je een betere wereld wilt zeggen Kris&Tijn, hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je een krachtig, coherent veld creëert. Geen methode is sneller, goedkoper en effectiever. Verlicht jezelf en verlicht de wereld. Dit sluit weer mooi aan bij het Net van Licht van de Grootmoeders.

Op 7 mei starten Roel en ik met onze fietstocht van Cabo Sao Vicente (Portugal) naar Cabo de Palos (Cartagena Spanje) Het wordt een sponsortocht waarin mensen ons kunnen sponsoren voor 1EUR per kilometer. Het geld gaat naar een recent opgerichte school voor autistische kinderen in Algoz. Wij zijn een paar weken onderweg met fiets en tentje, avontuurlijk weer.

Vanaf juli tot half augustus en de eerste veertien dag van september hebben we nog plek vrij voor Bed&Breakfast voor iedereen die van Portugal en speciaal van onze plek houdt. Dus wil je nog komen genieten van een mooie vakantie stuur dan een mail naar wiesportugal1@gmail.com. Je kunt heerlijk relaxen aan de prachtige strandjes en eindeloze rotskusten. Prachtig dorpjes, markten in de buurt met Aljezur als middelpunt. De Monchique met souvenirwinkeltjes, restaurantjes, piri-piri kipjes en de lokale drank Medronho.

In juni kom ik naar Nederland en op 23 juni geef ik een Workshop Engelen als levensbegeleiders. Werken met de energie van de Engelen bij Carla in Uden. Je kunt je hiervoor nog aanmelden bij Carla roestcarla67@gmail.com, telnr: 06-25378368

Ik wens iedereen een mooie zonnige zomer/fijne vakantie met veel plezier.

Warme groet van

Wies



De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond september 2012.