

Centrum De Vlinder
Urb. Espartal LT D8
Sector D
8670-119 EspartalAljezur
Portugal
Tel: 00351 282995498
Skype: espartald8
www.centrumdevlinder.nl

Nieuwsbrief Centrum De Vlinder

JAARGANG 5, NR. 1

JANUARI 2010

Lieve mensen,

Het is al weer half januari. Voor iedereen een gezond, liefdevol en inspirerend jaar toegewenst.

Deze week hebben we het programma voor 2010 gemaakt met data en tarieven. Dit komt volgende week op de website. Oud en Nieuw hebben we met vrienden op Madeira gevierd. Erg gezellig om daar te zijn, het was een groot feest met muziek en dans op straat. Overdag de zon en 's avonds volle maan. Het vuurwerk was fantastisch mooi en spectaculair.

Nog een terugblik op het afgelopen jaar. Ons eerste jaar met veel gasten in en om ons huis. Wij kunnen terugzien op een mooi jaar en de gasten ook wat blijkt uit de vele lieve reacties, ook nu weer op de Kerstkaartjes. Ik wil graag een aantal reacties vermelden omdat het een duidelijk beeld geeft hoe mensen het hier hebben ervaren.

Reacties: Het was geweldig—alle beelden van huis—zee—rivier—de kustlijn blijven in mijn hoofd. Zo ook de uitgebreide ontbijtjes met elkaar, ik mis ze. Het geluid van de Oceaan, alles is nog te horen in mij en ik geniet na. Het landschap is indrukwekkend en het prachtige uitzicht vanuit mijn bed zal ik niet vergeten. Ruimte in fysieke zin door de prachtige omgeving en ik heb de ruimte gevoeld door bij jullie te zijn. Deze dagen hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten. Ik heb meer inzicht in mijzelf gekregen, een spirituele innerlijke week. Ik ben tot rust gekomen, een week om nooit te vergeten. Werken met de Engelen, een geweldige en overweldigende ervaring. Mooie meditaties en visualisaties. Het heeft alle verwachtingen overtroffen. De gastvrijheid. De balans tussen zorg en vrijheid. Jullie liefde en zorgzaamheid. Het lekkere eten en de overheerlijke wijn. Het huis omarmt me. Mooie wandelingen. De ezeltjes van Inge, wat een bijzondere ervaring. Zwemmen in de rivier en me mee laten stromen. Zonnen en zwemmen in zee. Nergens zulke hoge golven.

Dank jullie wel voor al deze lieve reacties. Ook ik geniet nog iedere dag van het uitzicht, de rust en ruimte, de zuivere lucht, het gevoel van vrijheid. Ik voel me hier verbonden met de natuur, die heeft invloed op alles. Je kunt er niet aan ontsnappen. Als het heet is, is het heet, als het waait, waait het hard en als het regent komt het met bakken uit de lucht

[nu al weken] neem de zee, de enorme hoge golven daar zit energie in, je voelt het ongrijpbare en de oneindigheid. En de sterrenhemel is zo helder. Je eet wat de natuur je geeft. Boodschappen doen op de boerenmarkt. De tomaten rijp, grote zoete sinaasappels vol sap, de heerlijke olijven en pure olijfolie, de vis net gevangen. Dat aardse wat je hier hebt daar geniet ik van. Tijd is een ander begrip geworden. Het heeft geen zin de dingen te forceren, je moet er de tijd voor nemen.

In oktober en december ben ik nog in Nederland geweest om op de beurs te staan en voor het geven van workshops introductie Quantum-touch en de Engelen. In december was de opkomst erg groot en ik heb die workshop als bijzonder mooi ervaren met de Engelen en zoveel lieve mooie mensen. In februari geef ik op 11 februari een workshop introductie Q touch in Alkmaar bij Matthy en op 21 februari bij Coen in Zeeland.

In 2010 is er vanaf maart t/m oktober iedere maand een workshop of wandel week gepland.

Het programma inhoudelijk met data en prijzen vind je op de Website www.centrumdevlinder.nl

Nieuw: Inspiratie-week 11 t/m 18 maart

Engelenworkshop 12 t/m 19 april

Introductie Quantum-Touch 10 t/m 17 mei

Nieuw: Portugese conversatieles 24 t/m 31 mei

Engelenworkshop 20 t/m 27 september

Wandelweek 14 t/m 21 juni
4 t/m 11 oktober

Dit jaar is er een samenwerking met vier lieve vriendinnen, waar ikzelf heel blij mee ben.



Centrum De Vlinder
Urb. Espartal LT D8 Sector D
8670-119 EspartalAljezur
Portugal
Tel: 00351 282995498
Skype: espartald8
www.centrumdevlinder.nl

Nieuwsbrief

Centrum De Vlinder

JAARGANG 5, NR. 1

JANUARI 2010

De inspiratieweek wordt met veel enthousiasme georganiseerd door Jolanda Boomsma. Jolanda woont en werkt in Portugal en in Nederland. In deze week is er ruimte voor ontspanning, expressie, bezinning en genieten. De deelnemers nemen in Portugal letterlijk afstand van hun situatie, ze komen in beweging, verleggen hun grenzen en komen tot rust.

Portugese conversatieles wordt gegeven door Matthy van Wietingen. Matthy woont en werkt in Alkmaar en komt speciaal naar Portugal om hier haar lessen te geven. Kijk op de site bij het programma en je krijgt er meteen zin in om bij haar de lessen te volgen en in de praktijk te brengen.

Een dagdeel van de Engelen Workshop wordt verzorgd door Gaia Lina. Gaia woont en werkt al 6 jaar in Portugal. Zij geeft een dagdeel les in Intuïtief tekenen, in contact met jezelf. Gaia heeft samen met Vincent het prachtige schilderij 'Heaven on Earth' gemaakt. Dit schilderij kan je ook op de site bekijken. Hier was de Engel het uitgangspunt. De verschillende handen staan voor Quantum-touch heling en de creatie van nieuwe werelden. De vogels symboliseren onze ziel. De zachte kleuren laten de atmosfeer van de omgeving zien.

Een dagdeel van de wandelweek gaan we met de Ezels van Inge de Haan wandelen tussen de oude kurkeiken in Zuid Portugal. Inge woont en werkt al 8 jaar in Portugal als Homeopaat en de laatste jaren werkt ze ook met hart en ziel met de Ezels.

Uitgebreide informatie over deze workshops en wandelingen vind je op de site bij www.centrumdevlinder.nl programma 2010. Op de site is ook nog meer informatie over de workshops.

Als je op het rooster kijkt zie je nog enkele weken open staan o.a. van half juli t/m augustus. In die periode kun je gebruik maken van **Logies met Ontbijt**. Hier kan je voor mailen of bellen.

In deze periode kan je ook gebruik maken van de activiteiten die we bieden tegen betaling, zoals: Wandelcoaching, coaching of wandeling met de Ezels, dag workshop introductie Quantum-touch en/of de Engelen, Intuïtieve ontwikkeling of the Secret, N.E.I. of een Quantum-touch behandeling, Excursies.

Omdat er vorig jaar weinig aanmeldingen waren voor de workshops Intuïtieve ontwikkeling en the Secret, heb ik ze beiden niet ingepland. Het is wel mogelijk deze workshops bij voldoende belangstelling te organiseren. Mocht je met een paar mensen een andere week willen doen dan in de planning staat, laat dit dan zo snel mogelijk weten.

Graag verwelkom ik jullie op onze mooie woon en werkplek in Espartal.

Warme groet van

Wies

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond mei 2010.