

Nieuwsbrief Centrum de Vlinder



Foto: Anouk Paulissen

De laatste nieuwsbrief voor 2013

We gaan op reis, plezier maken, vakantie vieren en mooie reizen maken. In februari, voordat we naar Nederland gingen hebben we ons huis te koop gezet en binnen drie weken is het verkocht. Inmiddels wonen we in een bijna leeg huis en zijn we bezig met de schoonmaak. De camper staat voor de deur en per 1 juni vertrekken we.

Nog een korte terugblik op de afgelopen 3 maanden. In maart waren we twee weken in Nederland, een fijne gezellige tijd met familie, vrienden, kinderen en kleinkinderen.

Tot half april heb ik nog veel gewerkt. Quantum-Touch lessen afgerond, QT behandelingen en Engelen/Dolfijnen therapie. Half april was ik alweer in Nederland omdat ik door de vrouwen van de V.V.A.O. uitgenodigd was om op de

Lustrumbijeenkomst met als thema "het Hart en Gezondheid" een workshop Hartmeditatie te doen. Het was een interessante dag met goede sprekers en s' middags de Hartmeditatie.

Ook ben ik nog naar een Workshopdag in Haarlem geweest, "Omgaan met de nieuwe energie" georganiseerd door Nicole.

Korte workshops en meditatie o.a. Engelenworkshop door Cathelijne. Open je hart voor het licht van de Engelen. Eenheid, verbinding tussen hoofd en hart, leven in het nu. Workshop: de nieuwe Aardefrequenties. We hebben met de Tarot deck met echte fotokaarten gewerkt. Helma heeft verteld over de Inca's en haar spirituele Sjamanistische reizen in Peru die zij begeleidt.



Een engel in de lucht



Touch of Matrix, dit is een unieke behandelmethode die gebaseerd is op het nieuwe bewustzijn, nieuwe energie in een nieuwe tijd. Hier ga ik me binnenkort eens wat meer in verdiepen. De laatste workshop was met Katharina, een enthousiast geïnspireerd mooi mens. Contact met je ziel. Dankzij zielscontact kun je je beter openen, leef je gemakkelijker, heb je meer inspiratie, inzichten en levensvreugde. Aan het eind van de les maakten we via de ziel contact met elkaar en toen ik tegenover Katharina stond werden we heel uitgelaten, we maakten allerlei bewegingen en geluiden en het voelde als twee dolfijntjes, een bijzondere ervaring waar ik nog steeds blij van word. Ik heb helaas niet zoveel tijd gehad om te lezen, maar zeker aan te bevelen boeken zijn: Een boodschap van hoop van Lorna Byrne en Aartsengelen van Alle Tijden. Ook een goed werkboek is Maria Magdalena, het ontwaken van je dertien Hartskwaliteiten. De laatste weken zijn voorbij gevlogen. Familie en vrienden hebben hier nog gelogeed wat weer erg gezellig was. Mijn zus was de laatste logee in mei. Samen hebben we nog al mijn lievelingsstrandjes bezocht en we hebben veel gezwommen in de zee en de rivier. Bij Praia Zavial zwommen veel dolfijnen. Nadat mijn zus vertrokken was zijn we gaan pakken en

dat was heel veel. Het is goed om alles nog eens door je handen te laten gaan. Ook heb ik de hele tuin nog mooi gemaakt en alle plantjes en bloemen bedankt. Alle potplanten zijn nu bij vriendin Gaia en de potplantjes bij mijn zusje Jolanda. Ik heb de mooiste stenen op het graf van Kimber en Olijf gelegd. Dit weekend genoten van de laatste volle maan, met het mooie licht dat in de rivier scheen. Al deze mooie herinneringen en ervaringen zitten nu in het fotoalbum van mijn hart. Inmiddels afscheid genomen van al mijn lieve vriendinnen in de Vrouwencirkel. Omdat het de laatste keer was hebben we als verrassing met elkaar een sjaal gevilt in Gaia's Studio. Een fantastische ervaring om hier met elkaar aan te werken. Uiteindelijk is het een mooie Sjamanendoek geworden. Prachtig!! 's Avonds hadden we met de Cirkelvrouwen en nog lieve vrienden een klein afscheidsfeestje in Barao. Het voelde voor mij niet als een afscheid omdat ik weet dat ik nog regelmatig terug kom. Ik voelde me blij met al die lieve mensen om me heen. Er zijn een paar bijzondere foto's gemaakt. Op 1 foto heb ik een lichtbol in mijn haar. Een Engel in mijn haar[boek van Lorna Byrne] Op een andere foto met de Cirkelvrouwen zijn verschillende Orbs te zien.

De eerste week van juni verblijven we nog in de Algarve. Nog een paar ontmoetingen en etentjes en wat regelzaken. Als het allemaal lukt, vertrekken we in week 2 naar Lissabon om onze Portugese Espartal burens gedag te zeggen. Daarna bezoeken we nog wat mooie steden in Portugal en gaan we Spanje en Frankrijk nog eens wat beter verkennen. De maand augustus verblijven we in Nederland. We houden een blog bij waar we wekelijks een reisverhaal plaatsen. Deze winter willen we graag naar Cabo Verde en Brazilië. Voorjaar 2014 willen we in Portugal weer een mooie plek zoeken om te gaan wonen/werken. Tot die tijd gaat de Vlinder fladderen en nieuwe horizonten ontdekken. De cirkel is rond. Tijd voor nieuwe ervaringen en belevenissen. En... wie weet ontmoeten we elkaar weer ergens onderweg.

Tot ziens!!

Lieve Engelen, Dolfijnen en Hartegroet van

Wies

Als je ons wilt volgen: Ga naar "waarbenijnu.nl" en zoek vervolgens naar TourdAmour. Daar vind je onze blog waar we van tijd tot tijd een verslagje doen van onze reis. Altijd gezellig als je reageert.

